

Cheers to the harp!

De harp is het nationale symbool van **Ierland**. Je vindt het terug op hun munten, de vliegtuigen van de low cost maatschappij Ryanair en hun bier: Guinness! Guinness is eigenlijk de naam van de brouwerij in Dublin waar ze sinds 1759 dit 'ruby red stout' biertje maken. Omdat het land pas in de 20^e eeuw onafhankelijk werd moesten er goede afspraken met de brouwerij gemaakt worden omdat 'hun' harp gepatenteerd was. De overheid besloot daarom de gespiegelde versie (oftewel 'the other way around') te gebruiken.



Als je in Dublin passeert breng dan zeker eens een bezoekje aan de prachtige bibliotheek van Trinity College, daar wordt de 14^e eeuwse O'Neill harp (of Brian Boru harp) bewaard waarop de Guinness harp is gebaseerd. Maar die krijgt binnenkort nog een eigen harpsprokkel 😊

De brouwerij is zelf trotse eigenaar van de beroemde Downhill harp uit 1702. Destijds werd hij bespeeld door de blinde harpist Hempson (of O'Hampsey). Op zijn 97^{ste} trad hij nog op tijdens het Belfast Harp Festival in 1792, harp spelen is dus goed voor de gezondheid. En zo ook het bier.

Volgens de traditie moet je een Guinness zo inschenken dat je in de dikke schuimlaag een harp en een klavertje, het andere symbool van Ierland, kan tekenen. Vervolgens de schuimlaag laten bezinken, goed doortappen en genieten maar: cheers to the harp!

