

Woest getokkel? Harpinstrumenten bij de Vikingen

Als hun drakenschepen opdoemden uit de mist, maakte nieuwsgierigheid meteen plaats voor diepe angst bij de lokale bevolking. Omdat ze wisten dat het water al snel rood zou kleuren...

De reputatie van de Vikingen loog er niet om: tussen de 8^e en de 11^e eeuw hielden deze uit Scandinavië afkomstig ruwe bonken met hun rooftochten lelijk huis in onze contreien, wat hen de bijnaam 'plaag uit het Noorden' opleverde. Overal waar ze kwamen, zaaiden ze dood en vernieling, en waren ze maar moeilijk tegen te houden. Maar in de slag bij Leuven (891 n. C.) aan de Dijle moesten ze het onderspit delven waardoor er een einde kwam aan hun invallen in de Lage Landen.



Toch waren de Vikingen naast geweldenaars ook ontdekkingsreizigers, scheepsbouwers, handelaars en vakkundige ambachtslieden. En, als ze weer eens voor lange tijd van huis waren voor een of andere plundertocht, waren hun vrouwen de baas!

Als ze niet aan het vechten waren, maakten ze graag tijd voor muziek. Zo heeft men restanten van instrumenten teruggevonden die grote gelijkenissen vertonen met hedendaagse exemplaren uit Oost-Europa. Ze bliezen op hoorns van koe of geit, fluitjes gemaakt van dierenbotjes en kenden ook snaarinstrumenten. Een daarvan was de **lier** die, zoals we weten, heel nauw aanleunt bij de harp, maar die er qua vorm ietsje anders uitziet. Het was een instrument dat vooral door de edellieden werd gespeeld. In de serie Vikings (Netflix) zien we Einar Selvik van de muziekgroep [Wardruna](#) spelen op dit instrument.



Daarnaast kenden ze ook de tagelharp, met snaren gemaakt van paardenhaar. Dit instrument werd bespeeld met een strijkstok. Lidewei haar man maakte zelf zo een instrumentje:



Hoe het allemaal klonk hoor je in de link hieronder:

<https://www.youtube.com/watch?v=B9lpUs3LJoQ>

Voor de fans van de serie doen we nog een uitsmijtertje: 'If I had a heart', de main theme, gespeeld door de stoere Harp Twins. <https://www.youtube.com/watch?v=BseReHVrZ6k>

Wie dus solliciteert voor de harp hoeft niet per se een elfje of frêle prinses te zijn 😊